

## Jaarlijkse Snertmaaltijd op vrijdag 7 februari 2020



Traditiegetrouw hielden we op vrijdag 7 februari de jaarlijkse Snertmaaltijd.

Dit keer werd de snert verzorgd door Kallewaard Catering & Partyservice, aangezien Kristel en Igor van Bistro Zeelandia uit Colijnsplaat volop in een keukenverbouwing zitten.

Om goed 17.15 uur stroomden de eerste Katsenaren binnen en werd er in de tot eetzaal omgebouwde kerk en in de eet-en-sjoellocatie het Nieuw-Zeelandhuis al begonnen aan een aperitief.

Om klokslag 17.30 werd de erwtensoep geleverd en kon deze worden uitgeserveerd door onze vrijwilligers. Gevolgd door de 'plattekoeken', diezelfde vrijdagmiddag gebakken door vele vrijwilligers, dus er was alweer veel werk verzet.

Als dan zo rond 18.15 uur alle stoelen bezet zijn met gezinnen, vrienden en kennissen dan is het jaarlijks evenement weer volop geslaagd. Er waren een aantal kinderen aan het spelen en sjoelen en ter afsluiting was er nog de traditionele verloting.

Dit alles georganiseerd om met de opbrengst de gebouwen te onderhouden, en misschien dit jaar ook voor het aanpassen van de geluidsinstallatie.

Kortom: iedereen weer hartelijk dank voor jullie bezoek, jullie enthousiasme, vrijwillige inzet en het op enigerlei wijze ondersteunen van dit jaarlijks evenement!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de "Stichting De Katse Kerk" onderdeel van Stichting Oude Zeeuwse Kerken.